



MORGENSTER
VOLLE EVANGELIE GEMEENTE URK E.O.



Genezing en bevrijding

PROGRAMMA GEBEDS- EN VASTENWEEK

28 maart t/m 1 april 2022

Colofon

Organisatie

Jakob Brouwer 06 218 652 52

Auke Hoefnagel 06 512 100 55

Pastoraat

pastoraat@morgenster-urk.nl

Paradijs: de mens zeer goed gemaakt. Nadat God de hemel en de aarde geschapen had en Hij zee en aarde gescheiden had, ging God de aarde inrichten met planten en dieren. En om voor de aarde, met haar planten en dieren, te zorgen schiep God ook de mens. En we lezen dan in Genesis 1 vers 31: *“En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed”*. En een paar verzen ervoor lezen we, in vers 27, dat God de mens schiep *“naar Zijn beeld”*. Sta daar vanmorgen eens bij stil. God schiep ons naar Zijn beeld, en het was zeer goed. Er was nog geen zonde, ziekte, of dood. Proef Gods liefde voor jou. Van oorsprong zijn we zeer goed gemaakt en geliefd door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

God had ons, vanuit Zijn liefde, naar Zijn beeld en zeer goed geschapen. Maar de mens nam er geen genoegen mee. Naar Zijn beeld was niet genoeg, hij wilde als God zijn (Gen.3:5). Zo zondigde hij door te luisteren naar de slang, de satan. Zo kwam zonde, ziekte en dood in de wereld. Sta hierbij stil. Want als we dit goed beseffen, dan beseffen we ook waar de sleutel van de oplossing ligt. Daarmee zeggen we niet dat we bijvoorbeeld dokters wel links kunnen laten liggen. God heeft kennis en macht aan mensen gegeven om te genezen en te herstellen. Maar het begint bij het besef van onze afhankelijkheid aan God. Hij heeft ons goed gemaakt, maar door onze opstandigheid is er o.a. ziekte en gebondenheid gekomen. Het begin van genezing en bevrijding ligt dan ook niet bij 'onze' kennis, maar bij het erkennen van God als onze Schepper en Geneesheer, en Hem daarvoor ook zoeken.

Door de zondeval is er ziekte, oorlog en dood gekomen in de wereld. We zien het bij Kaïn en Abel (Genesis 4). We zien het bij de zondvloed, de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en vol met geweld (Gen.6:11). We zien het verder de hele Bijbel door, en ook daarna, tot in onze tijd. Maar God zocht naar herstel van Zijn schepping. En dat zou gaan via de lijn der geslachten. We zien dat al in Genesis 3 vers 15, de zogenaamde 'moederbelofte': vijandschap tussen het nageslacht van de vrouw en de slang (satan), wat uiteindelijk doelt op Jezus. Daarom was onder het Joodse volk het krijgen van nageslacht ook zo belangrijk. Nu is onze Verlosser geboren en speelt dat aspect niet meer. Maar het is nog steeds naar de aard van God dat mensen nageslacht krijgen, dat er een volk is dat Hem looft en prijst. Daarom is onvruchtbaarheid ook een gevolg van de zondeval en niet Gods wil.

Vandaag aandacht voor Job. In Job 1 en 2 lezen we dat Job een vroom en oprecht man was, Godvrezend en afkerig van het kwaad, en hij werd rijk gezegend door God. Hij was welgesteld, zullen we maar zeggen. Maar let op deze volgorde: vroom en oprecht, Godvrezend en afkerig van het kwaad, rijk gezegend. En we zien dan, tot tweemaal toe, een gesprek ontstaan tussen God en de satan, waarin de satan die volgorde omdraait. Hij stelt dat Job vroom en Godvrezend is omdat God hem rijk gezegend heeft. En God geeft satan dan de ruimte om Job zijn welvaart weg te nemen en hem zelfs erg ziek te maken met vreselijke zweren (Job 2:7). Maar Job verandert daarvoor niet, hij blijft vroom en Godvrezend. *“Zouden wij het goede wel van God ontvangen en het kwade niet?”*, zegt hij in Job 2 vers 10. *“In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet”*, staat er dan. Job volhardt in zijn geloof, ook ten tijde van zijn lijden. En we zien hier iets van het dilemma wat we wel vaker in de Bijbel tegenkomen: de betrokkenheid van God bij ziekte, bij lijden. Vanuit God Zelf is er geen ziekte, toch schrijft Job alles wat hem overkomt wel aan God toe. God laat het soms wel toe, Hij stáát het soms toe. Onze ziekte hoeft geen gevolg van zonde te zijn, maar het kán wel. In een (periode van) ziekte kan het goed zijn om zelfonderzoek te doen. Ziekte kan op die manier ‘reinigend’ werken.

Job 4-37. Ten tijde van ziekte is het belangrijk om 'vrienden' te hebben. Job heeft die. Echte vrienden, zou ik willen zeggen. Zéven dagen en nachten zitten ze bij hem, zonder ook maar iets te zeggen (Job 2:13). Soms is elk woord te veel en is zwijgen beter. Meeleven zonder woorden, omdat we 'sprakeloos' zijn. De vrienden beginnen goed, maar uiteindelijk komen ze toch met allerlei 'oplossingen' voor datgene wat Job overkomt. Oorzaken van alle ellende. Ze hebben, één voor één, hun oordeel over Job al klaar. En dat zijn dan je beste vrienden. Hoe denken en/of praten wij als mensen om ons heen, vrienden of familie, ziek worden/zijn? Ons oordelen kan weleens onterecht zijn, omdat we ons niet werkelijk verdiept hebben in de situatie van die ander. En wellicht komt het oordeel dan over ons eigen hoofd, net als bij die vrienden van Job?

Job verdedigt zich keer op keer tegen de onterechte beschuldigingen van zijn vrienden. Maar als God Zelf gaat spreken, dan wordt ook hij klein, moet hij zijn kleinheid tegenover de grote, almachtige God erkennen. Vanaf hoofdstuk 38 laat God zien wie Hij is, en hoe nietig eigenlijk de mens. Steeds weer de vraag van God aan Job: waar was jij, toen Ik... Typerend dat God hier juist weer teruggrijpt op de schepping, toen alles nog *“zeer goed was”* en er nog geen ziekte was. De ‘hoogmoed’ van Job vindt z’n oorsprong in de hoogmoed van Adam en Eva. En Job erkent zijn zonde, zijn hoogmoed en hij toont berouw. En vanuit zijn berouw komt er herstel! God brengt een omkeer in het levenslot van Job (Job 42:10-17). Hij vermeerderd alles wat Job bezeten had *“tot het dubbele toe”*. Vanuit berouw komt herstel. Ook als onze ziekte niet te maken heeft met zonde, dan nog is het goed om onze levenswandel te onderzoeken, te reflecteren aan de levenswandel die God, die Jezus ons leert. Onze ‘hoogmoed van den beginne’ in te ruilen voor oprechte eerbied voor God, je Schepper. En je zult Zijn zegen ervaren.

Ballingschap Israël en Juda. We kennen allemaal, denk ik, wel de geschiedenis van Israël, het tienstammenrijk, en Juda, het tweestammenrijk. Opmerkelijk daarin is dat de bevolking gedeporteerd werd naar landen ver weg, vaak omdat hun koningen zondig leefden. Vaak gingen ze daar wel in mee, maar het begon dan toch bij hun vorsten, hun leiders. Juda leefde 70 jaar in ballingschap in Babel en elders, voordat het 'bevrijding' vond. Israël nog veel langer. Vandaag misschien goed om te bidden voor onze leiders, onze overheid, onze regering. Zij hebben een belangrijk aandeel in ons welzijn (1 Tim.2:1-2). En als het gaat om ziekte en genezing, maar ook om bevrijding en vrijheid, hoe toepasselijk dan om voor hen te bidden om wijsheid in deze bijzondere tijd.

Terugkeer uit ballingschap, met strijd. In Ezra 1 lezen we dat koning Kores, van Perzië, het volk toestemming geeft om terug te keren naar Jeruzalem, *“om daar een tempel voor God te bouwen”*. Het volk wordt dus bevrijdt uit de ballingschap, na 70 jaar. Maar let eens op de reden van de herwonnen vrijheid: om een tempel voor God te bouwen. Ja, natuurlijk, ze mogen er ook gaan wonen. Maar dat is niet de reden voor de toestemming om te vertrekken. Ze moeten de tempel (her)bouwen, de plaats waar God geëerd en aanbeden wordt. Wat is voor ons de reden om genezing of bevrijding te vragen? Is dat puur uit eigenbelang? Of heeft de eer van God daar ook, en vooral, een plaats in? Denk aan de tien melaatsen die door Jezus genezen werden (Lucas 17). Slechts één komt terug om Hem te danken...

Gisteren hadden we het over de ballingschap van Israël en Juda, en dat men, op een gegeven moment, weer terug mag keren naar Jeruzalem. Maar als het volk dan teruggekeerd is, dan ondervinden ze nog lange tijd veel tegenstand. Het werk komt zelfs een hele tijd nog weer stil te liggen. Lees Ezra en Nehemia maar eens helemaal door. Het is een geestelijke strijd, die volharding vraagt. Onze genezing, onze bevrijding, kan soms ook een zaak van lange adem zijn, die om volharding, om vasthoudendheid vraagt. Geef niet op, tenzij God heel duidelijk een andere weg laat zien.

Dat voor God niets te machtig is, kunnen we meermaals in de Bijbel vinden. Hoe Hij de Israëlieten uit Egypte bevrijdde en naar het beloofde land bracht, is een wonder op zich. Hoe Hij Sadrach, Mesach en Abed-Nego levend uit de vurige oven liet komen (Daniël 3), of Daniël beschermde en bevrijdde uit de leeuwenkuil (Daniël 6). Voor God is niets onmogelijk. Waar het op aan komt is op wie wij vertrouwen. Sadrach, Mesach en Abed-Nego vertrouwden op God en ze legden hun levenslot in Zijn handen. In Daniël 3 vers 17 en 18 zeggen ze: *“Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden.”* Kijk, daar spreekt vertrouwen en overgave uit. Alles tot eer van God. Ook als het om genezing en bevrijding gaat. God is nog steeds dezelfde in deze tijd. De Here Jezus liet het karakter van de Vader door zichzelf heen zien. En Hij wil ons graag vergeven, herstellen, genezen en bevrijden. Maar hoe is ons vertrouwen en onze overgave aan God?

Henk de Haan sprak op de eerste Leerhuisavond met betrekking tot genezing en bevrijding over omgaan met teleurstellingen, omdat we leven in een gebroken wereld, het Koninkrijk dat er reeds is en toch nog niet. Wat als er geen genezing gezien wordt, wat als bevrijding op zich laat wachten. We lezen ervan in 2 Corinthiërs 12 vers 7 t/m 9. Paulus spreekt daar over een 'doorn in het vlees' die hem hindert. Driemaal heeft hij God gevraagd, gesmeekt, het probleem, wat het ook geweest is, weg te nemen. Maar God heeft hem duidelijk gemaakt dat Hij het niet gaat doen, om hem te behoeden voor hoogmoed. Er kan dus ook een reden zijn dat we geen genezing ontvangen. Wat de redenen voor de blijvende ongesteldheden van Timotheüs waren (1 Tim.5:23), weten we niet. Maar ook daar zien we dat genezing uitblijft en Paulus een praktische oplossing aanreikt, door hem te adviseren wijn te drinken.

We leven in een wereld die nog gebukt gaat onder de gevolgen van de zonde. Onze lichamen zijn nog steeds sterfelijke lichamen, onderworpen dus aan die gevolgen van de zondeval. We hebben deze week al vaker gezien dat er diverse redenen kunnen zijn dat we met ziekte te maken krijgen en wel of niet genezen. Wat overeind blijft staan is dat het altijd om de eer en glorie van God moet gaan in ons leven. Onze hoogmoed moet wijken voor overgave en vertrouwen op onze Schepper. Dan zal Zijn zegen op ons zijn, in welke vorm dan ook.

Henk de Haan gaf in de eerste bijeenkomst van het Leerhuis over genezing en bevrijding een definitie van genezing: “Genezing is de verandering van gebrokenheid naar heelheid, in alle dimensies van het menselijk bestaan.” Hij noemde daarbij zes dimensies: genezing van de geest, van de ziel, van het lichaam, van relaties, van de dood en bevrijding van geestelijke machten. Misschien heeft deze week genezing van het lichaam of bevrijding van geestelijke machten vooral in de picture gestaan. Maar hoe is het met onze ziel, onze geest, onze relaties? Wees open als op die punten misschien genezing nodig is en bid ervoor.

Paradijs II. Afgelopen maandag hebben we gezien dat God de mens, zeer goed, naar Zijn beeld geschapen heeft en een plaats gaf in het paradijs om daarvoor te zorgen. Door de zondeval kwam zonde, ziekte en dood in de wereld. En de mens moest het paradijs verlaten. Maar God liet ons niet aan ons lot over. Dat zagen we toen ook al, in de ‘moederbelofte’ (Gen.3:15), welke vervuld is in Jezus Christus, de Messias. En door Hem zien we nu uit naar die nieuwe hemel en aarde (Paradijs) waar *“alle tranen van onze ogen afgewist zullen worden, waar de dood niet meer zal zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite”* (Openb.21:4). Dan zullen we voor eeuwig bij Hem zijn en Hij bij ons. Dan zal werkelijk Zijn Koninkrijk ten volle over ons zijn, niet meer *“reeds en nog niet”*, zoals Henk de Haan dat zei in de eerste bijeenkomst van het leerhuis over genezing en bevrijding. Dan geen teleurstellingen meer, geen vragen waarom... Geen gebroken wereld meer, maar een heel gemaakte wereld. Zie daarnaar uit en dank God voor Zijn liefdevolle redding en genezing in Zijn Zoon, Jezus Christus.



MORGENSTER
VOLLE EVANGELIE GEMEENTE URK E.O.

